



Saint Cirques la Loutre, 12 mei 2021

Lieve ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Rudolf Steinerschool,

Vanachter mijn bureau in de auberge stuur ik u deze nieuwsbrief. Deze werkweek is voor mij zo kort, slechts dinsdag en woensdag, dat ik aanstaande zondag pas de terugreis naar Nederland maak. Natuurlijk heb ik gewoon kunnen werken deze dagen en ben ik blij om te kunnen schrijven dat de kampen van de 5^e en 6^e klas kunnen doorgaan, getoetst aan de protocollen die onder de vlag van het RIVM en beroepsverenigingen zijn opgesteld. Voor de kinderen wordt dat een onvergetelijke paar dagen en voor de 6^e klassers in het bijzonder, een mooie afronding van hun onderbouwtijd.

De persconferentie van gisteravond geeft hoop. Natuurlijk nog niet definitief besloten en afhankelijk van het één en ander maar er is zicht op verdere versoepeling. We juichen niet te vroeg maar de ouderavonden die gepland staan de komende tijd mogen, natuurlijk onder voorwaarden, in de school plaatsvinden. Het is voor de leerkrachten, en ik hoop ook voor u, bijzonder fijn om u als ouders weer gezamenlijk te kunnen ontvangen. Het is té lang geleden.

Op school worden de voorbereidingen getroffen voor het pinksterfeest op vrijdag de 21^e mei aanstaande. Zowel het pinksterfeest als het feest van St. Jan worden gevierd op dezelfde wijze als vorig jaar. Daarover wordt u in deze en volgende nieuwsbrieven geïnformeerd. Volgend schooljaar hopen we dat we eindelijk weer in onze eigen gewoonten kunnen terugkeren.

Ik wens u een heerlijk lang weekend toe!

Hartelijke groet,

Michèle Swinkels

Agenda

Alle jaarfeesten en avondvierdaagse zijn uiteraard onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

Do 13 mei t/m zo 16 mei

- * Hemelvaartsweekend

Maandag 17 mei

- * Digitale ouderavond kleuterklassen over leerrijpheid aanvang 20:00u.

Vrijdag 21 mei

- * Pinksterfeest 13:00u vrij

Za 22 mei t/m ma 24 mei

- * Pinksterweekend

Di 25 mei t/m vrij 28 mei

- * Avondvierdaagse

Vrij 25 juni

- * Sint Jansfeest 13:00u vrij

Donderdag 8 juli

- * Laatste schooldag **12:00u vrij**

Vrij 9 juli t/m zo 22 augustus

- * **Zomervakantie!**

Update vanuit de MR

Het is alweer april en hoog tijd voor een update vanuit de MR. In de laatste vergaderingen heeft de MR gesproken over de begrotingen en in januari specifiek over de leerlingaantallen en begroting van de Engelandlaan. Verder hebben we gesproken over de ontwikkeling van de leerlingen, zowel vanuit het cognitieve (de toetsresultaten) als ook de aandacht voor het vrije school onderwijs. De MR ziet dat de verbeteringen die gepland waren ook worden uitgevoerd en effect hebben. We zijn blij met de positieve ontwikkelingen op dit vlak. Een ander onderwerp de vakantieplanning voor komend schooljaar. Terugkerend punt is natuurlijk de impact van corona en de maatregelen op docenten, leerlingen en ouders. De impact verschilt van klas tot klas en leerling tot leerling.

We gaan richting het einde van het schooljaar, wat betekent dat in de komende vergaderingen er weer aandacht zal zijn voor de formatie en bijbehorende financiële onderbouwing. Hierbij hoort ook de subsidie die vanuit Den Haag is gereserveerd voor het inlopen van achterstanden over corona.

Als je meer wilt weten over de onderwerpen die besproken zijn, of juist een zorg of een onderwerp wilt benoemen, voel je vrij de MR te mailen op mr@rsschool.nl;

GMR

Op dit moment is er geen vertegenwoordiging van de ouders van onze school in de GMR. De GMR is de medezeggenschapraad op het niveau van Ithaka, de koepel waarbij onze school is aangesloten. Hier wordt veel geregeld op bijvoorbeeld financiële kaders en personeelsbeleid. Je kunt ook denken aan het zogeheten "vuurprotocol", wat de omgang met open vuur voor bijvoorbeeld Sint Jan beschrijft. Het is waardevol om ook op dit niveau een stem te hebben. Als er ouders zijn die hierin geïnteresseerd zijn, laat het dan weten via mr@rsschool.nl;

Groeten,

Namens de MR,

Mathieu van Straaten



Pinksterfeest



Met Pinksteren vormen het oudste meisje en jongen uit de kleuterklas een bruidspaar, zij lopen voorop in de stoet die al zingend door het park trekt. Achter hen lopen de jongens met hun rinkelbellen (recht) en de meisjes met hun roosje (krom).

De klas wordt in deze tijd in het wit getooid, net zoals de Pinksterbruid.

Wit is de kleur van het reine, het nieuwe. We zingen "Hier is onze fiere Pinsterblom", waarin "fiere" van vierge, of "maagdelijk" komt. De bruid is onze aarde die bevrucht wordt door het schepend wereldwoord, de "bruidegom".

Alles in Pinksteren gaat over het zelf scheppende van de mens, vandaar dat we ook zelf de papieren bloemen maken, terwijl we ze met Sint Jan buiten plukken om er een krans mee te maken.

De rinkelbellen voor de jongens en de roosjes voor de meisjes zijn roze-rood: magenta. Magenta is de hemelse kleur, het groen van de stokken en steel is het symbool van het aardse, waarbij de bruiloft tussen het hemelse en het aardse verbeeld wordt.

De zilveren bellen van de rinkelbellen wekken de mens op: wordt wakker voor de goddelijke wereld, luister en hoor het wereldwoord! Dit in tegenstelling tot de warmte van het goud dat we met kerst zien, de liefde die ons hart van binnenuit verwarmt.

De kinderen krijgen een papieren krans in het haar, een symbool voor de goddelijke kroning van de verlichte mens. Verlicht ben je wanneer je gedachten niet meer met je op de loop gaan, maar je je denken kunt sturen en wel zo dat het scheppende gedachten worden. Zoals het wereldwoord in het begin van de aarde-ontwikkeling scheppend was, zo zal de mens "als God" worden.



Witte duifjes vliegen boven het bruidspaar: duiven zijn vogels die boodschappers voor de mens zijn. Je laat ze ergens los en ze komen bij je terug. Ze kunnen zich als enige vogels recht omlaag naar beneden laten zakken, vanuit de hemel!

In een aantal sprookjes komen witte duifjes of vogeltjes voor, ze wijzen de mens de weg- als ze wakker (genoeg) zijn. In Doornroosje valt iedereen tegelijk met haar in slaap, maar wanneer de prins haar wekt, dat wil zeggen als zij geestelijk "ontwaakt", trekken de duifjes hun kopje onder hun vleugels vandaan en vliegen naar het vrije veld.

Op het schoolplein staat de meiboom waar omheen we samen dansen. Het is het feest van het zich verbonden voelen. We hopen dat de mensheid in de toekomst leert zich met álle mensen verbonden te voelen, de volgende fase in onze mensheidsontwikkeling.

Pinksteren

Pinksteren vieren we 50 dagen na Pasen, tien dagen na Hemelvaart. Op Hemelvaartsdag wordt het definitieve afscheid van Jezus van zijn leerlingen herdacht. Bij zijn afscheid vertelt Jezus aan zijn volgelingen dat zij de woorden en de kracht zullen krijgen om zijn leer verder uit te dragen.

De naam Pinksteren komt van het Griekse "pèntèkostè, dat vijftigste betekent. Het is de laatste dag van de vijftig daagse paastijd, die aanvangt op paaszondag.

Met Pinksteren ontvingen de eerste leerlingen van Jezus de "heilige geest". Die "heilige geest" wordt wel voorgesteld als een duif. Teken van vrede, van hoop en toekomst. Een gelukkige toekomst voor iedereen. De duif is de boodschapper van nieuw leven. Pinksteren is het feest van "op weg gaan".

Pinksteren bij de kleuters

Optocht:

Vrijdag 21 mei vieren we het Pinksterfeest.

Om 12.30 uur beginnen we aan een kleurige optocht door het park. U kunt een plekje innemen langs de route in het park, op de krijstrepen. Iedereen blijft op zijn plekje staan tot de kinderen weer op het schoolplein aangekomen zijn.

Na de optocht gaan de kinderen nog even naar binnen om de dag af te sluiten en hun spulletjes mee te nemen. Iedere klas zal dan op de gebruikelijke tijd verschijnen bij het hek.

Kleding:

De kleuters zijn gekleed in wit, zilver of pastel- kleurige kleding.

De bruid en bruidegom dragen witte jackjes van crêpepapier. De kinderen hebben papieren kransen in het haar en dragen rozen en rinkelende bellen!

Bruidstaart:

Met Pinksteren eten we een feestelijke bruidstaart, er hoeft dus geen brood mee die dag. Wel graag fruit.

Pinksterfeest klas 1 t/m 6

Volgende week maandag zullen we u middels een mail informeren over het Pinksterfeest op school voor de klassen 1 t/m 6.

**Leren om te luisteren
luisteren om te leren**



Toen de sneeuwkllokjes bloeiden, zongen we in de klas het liedje:

Klingelklangel klokje, sta je daar zo fijn?

Droom je van de lente en de zonneschijn?

Ja, mijn kindje luister: kling klang kling klang kling.

't Is van zon en lente, dat ik vrolijk zing.

De kinderen kregen een belletje en na "luister", mochten ze met het belletje klingelen. Dus ze moesten zich terughouden en goed luisteren wanneer ze mochten gaan klingelen. De bevrijding die dat dan geeft!

Luisteren, inhouden en zich laten horen: in- en uitademing. Dat is ook precies wat je doet in een gesprek met een ander. Je houdt je terug als je luistert naar een ander, je stelt je open en bent stil. Dan pas kun je een goed antwoord geven. Het is vervelend als iemand niet naar je luistert en maar wat zegt. Dan voel je je niet gezien en gehoord, je voelt geen interesse voor je als mens.

Wanneer is het moeilijk voor een kind om te luisteren? Als het rusteloos is, veel moet bewegen en er wellicht ook in zijn gedachten zoveel beweging is dat het een chaotische gedachtegang heeft. Dat kan het leren enorm in de weg zitten.

Zo zie je dat beweging, en deze ook kunnen terughouden, veel met het luisteren en het spreken te maken heeft. We gebaren ook graag om onze woorden kracht bij te zetten.

Wat helpt een kind om te leren luisteren? Rust en ritme. In de kleuterklas hebben we elke dag het zelfde ritme, wat heerlijk is als je nog geen besef hebt van tijd en je de zekerheid hebt dat we na het eten gaan buitenspelen bijvoorbeeld. Hoe verkrijgt je rust? Door te gaan zingen! Zingen staat heel dicht bij de kleuter, de engelenwereld waar ze nog niet zo lang geleden vandaan kwamen, is een harmonieuze klankwereld.

Liedje onder de fruitkring op de melodie van "Als de lieve lente komt":

Daar komt Jan de groenteman aan, met zijn volle wagen.

Voor de huisjes blijft hij staan en je hoort ze vragen:

Heb je nog wat fruit voor mij?

Appel, peer of mandarijn?

Kijk maar in mijn manden,

Alles is voorhanden!

Alle overgangen hebben daarom een liedje (of een versje). Als ik een verhaal ga voorlezen in de fruitkring, zing ik: Luister, luister allemaal, hier komt ons verhaal.... Ook thuis kun je als ouder wanneer het onrustig is, een liedje gaan zingen of gewoon wat neuriën. Het brengt weer harmonie in jezelf en bij de anderen. Ook corrigeren we "zingend sprekend" de kinderen wanneer ze erg druk zijn onder het vrije spel bijvoorbeeld.

En alle liedjes en versjes zijn van zichzelf ritmisch en werken gezondmakend op het gestel van een kind.

In de kleuterklas kunnen de kinderen veel bewegen onder het vrije spel en tijdens het buitenspelen. Op de kringmomenten is het belangrijk dat ze ook leren om stil te zitten en te luisteren en dit lukt steeds beter naarmate ze ouder worden. Dit is een voorbereiding voor klas 1 en daarna, waarbij het van belang is dat je rustig op je stoeltje kunt zitten om de uitleg van de juf of meester te kunnen volgen. Het helpt enorm als er thuis ook aan de kinderen geleerd wordt om even rustig aan tafel te zitten met het eten of dat er momenten worden ingelast waarin een kind even iets rustigs aan tafel of op zijn kamer gaat doen. En natuurlijk helpt het ook als er duidelijke grenzen aangegeven worden, want dat geeft vertrouwen, zekerheid en rust.

Astrid





Dak nieuwbouw Rudolf Steinerschool



Groene stroom op de nieuwbouwdaken van het college en de school.

Coöperatie Spaarzaam gaat op het Rudolf Steiner College aan de Belgiëlaan en de Rudolf Steinerschool aan de Duitslandlaan zonnestroominstallaties plaatsen. We nodigen ouders van leerlingen en buurtbewoners uit om deel te nemen in de gemeenschappelijke opwekking van deze groene stroom. De investering verdient zich in 8,5 jaar terug. Daarna loopt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking nog 6,5 jaar door en levert het de deelnemers winst op. En de andere winst is natuurlijk dat we minder gas of kolen verbranden, minder CO2 uitstoten en klimaatverandering tegengaan.

Doet u mee?

We kunnen in totaal 410 zonnepanelen plaatsen. De kosten, inclusief die voor bijbehorende apparatuur, de leidingen en de aansluitingen, financiert Spaarzaam met de uitgifte van 600 zonnestroom(aan)delen. Eén zonnestroomdeel produceert per jaar gemiddeld 225 kWh (kilowattuur) aan CO2-vrije elektriciteit. De prijs van één zonnestroomdeel is € 240,-

Als de installaties draaien, leveren we de groene stroom terug aan het net en ontvangen we daarvoor een vast bedrag per kilowattuur. De subsidieregeling houdt in dat we - ongeacht de wisselende stroomprijzen - van de overheid een gegarandeerde vergoeding voor de elektrische energie ontvangen. Elk jaar krijgen de houders van zonnestroomdelen hun aandeel uit die opbrengst. De regeling geldt voor 15 jaar maar ook daarna produceren de panelen zonnestroom.

We gaan er vanuit dat in oktober a.s., wanneer de nieuwbouw/verbouw wordt opgeleverd, ook de zonnepanelen geplaatst zijn en dat de installaties kunnen draaien. Maar voor we zover zijn hebben we voldoende deelnemers nodig en

moet de subsidieaanvraag zijn goedgekeurd. Dus er is werk aan de winkel voor de onbezoldigde organisatoren van Spaarzaam.

We zijn gebonden aan twee 'postcoderozen'; dat wil zeggen dat deelnemers woonachtig moeten zijn in de postcodegebieden:

2011, 2012, 2014, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2101, 2102, 2106 en 2142.

Omdat een aantal postcodegebieden in Heemstede ligt houden wij contact met Zon op Heemstede, onze burgerinitiatief-collega's die daar al zeven projecten hebben gerealiseerd.

U kunt zich aanmelden als belangstellende of direct als lid (lidmaatschap kost eenmalig € 15,-) via:

<https://spaarzaam.nl/keuze-lid-of-belangstellende-rudolf-steiner-project>

Of u kunt, ook voor vragen of meer informatie, een e-mail sturen naar rudolfsteiner@spaarzaam.nl

We hopen op veel enthousiaste deelnemers!

Vriendelijke groet,

Het bestuur van Spaarzaam

Beste ouders van de kinderen van De Rudolf Steiner School,

Mijn naam is Julia. Voor mijn afstudeeronderzoek houd ik mij bezig met het onderwerp voedselverspilling. Mijn doel is om de hoeveelheid voedsel die wordt verspild te verminderen en daar heb ik uw hulp bij nodig. Met het invullen van de onderstaande enquête helpt u mij enorm in het onderzoek en met het afronden van mijn studie. Het is geheel anoniem en kost ongeveer 10 minuten van uw tijd.

<https://www.surveio.com/survey/d/E1L6R4Z0B5C7M0C5Q>

Ten slotte maakt u met het invullen van deze enquête kans op een borrel box ter waarde van €30,-, met hierin een samenstelling van producten van Haarlemse ondernemers, met het oog op duurzaamheid.

Uw medewerking wordt heel erg gewaardeerd, alvast ontzettend bedankt!!

Met vriendelijke groet,

Julia van der Kolk



Marco Polo waterscouts -Haarlem- 

Ben jij 5 tot 7 jaar?

Vind je het leuk om iedere week iets samen met andere kinderen te doen en lekker (buiten) bezig te zijn? Elke zaterdag spelen de bevers samen met de figuren in het dorp Hotsjietonia.

Onze opkomst is elke zaterdag van 9:30 - 10:30 uur

Heb je interesse?
Stuur ons dan een mailtje, en kom gezellig een keertje bij ons kijken!

Email: bevers@marcopolowaterscouts.nl
Adres: Noord schalkwijkerweg 125a, 2034 JA Haarlem

Kijk op onze website voor meer informatie:
www.marcopolowaterscouts.nl




Marco Polo waterscouts -Haarlem- 

Ben jij 7 tot 11 jaar?

En wil je iedere week iets nieuws, geeks, avontuurlijks beleven en ben jij niet bang voor water? Kom dan snel een keertje kijken bij de Welpen!

Onze opkomst is elke zaterdag van 11:00 - 13:00 uur

Heb je interesse?
Neem dan contact met ons op, het kan namelijk zo zijn dat we soms op een andere locatie draaien.

Email: welpen@marcopolowaterscouts.nl
Adres: Noord schalkwijkerweg 125a, 2034 JA Haarlem

Kijk op onze website voor meer informatie:
www.marcopolowaterscouts.nl




WOENSDAG = PICKNICKDAG



**MAAK HET LEUK
MET ELKAAR!**

**MAAK IETS
LEKKERS KLAAR &
DEEL HET SAMEN**

**GEBRUIK DE
GROENE PLEKJES
IN DE BUURT**

**RUIM JE AFVAL
OP, LAAT JE PLEK
SCHOON ACHTER**

**DOE JE OOK MEE? VERTEL HET DAN IN DE KLAS, AAN JE OUDERS,
JE VRIENDEN EN IN DE STRAAT: [#WOENSDAGPICKNICKDAG!](https://www.instagram.com/woensdagpicknickdag/)**

KIJK OP [HAARLEMLINK.NL](https://www.haarlemlink.nl) VOOR WOENSDAG PICKNICKDAG

Doe jij ook mee met Woensdag Picknickdag?

Er zijn zoveel leuke groene plekjes die we nog niet gebruiken. En picknicken en buiten spelen is zo leuk. Doe daarom mee met Woensdag Picknickdag! Ga met je ouders, vrienden of burens lekker picknicken in het groen in je buurt en blijf daarna nog lekker spelen. Maggie, Bo, Keesje en Novara hopen dat alle kinderen en hun ouders mee gaan doen. Doe jij ook mee?

Vakantieregeling schooljaar 2020-2021

Hemelvaartsvakantie : do 13 mei t/m zo 16 mei
Pinksteren : za 22 mei t/m ma 24 mei
Zomervakantie : vrij 9 juli t/m zo 22 augustus

Studiedagen

Vrijdag 9 juli

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school

Vrijdag 21 mei (Pinksterfeest)
Vrijdag 25 juni (Sint Jansfeest)
Donderdag 8 juli (laatste schooldag) **tot 12:00u**

De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steinerschool wordt elke twee weken uitgebracht, en verschijnt digitaal . Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Geef het door aan de administratie.

Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: Iharkema@rsschool.nl

Aan de nieuwsbrief werken mee: Michèle Swinkels en Ilse Harkema.

Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar mr@rsschool.nl
Op de website van de school staat een overzicht van de huidige leden.

Het bestuur van de basisschool is sinds 1 januari 2014 in handen van de Stichting Vrijescholen Ithaka

Contact gegevens:

Rudolf Steinerschool • Engelandlaan 2 • 2034 NA Haarlem • tel 023 5403395

www.rsschool.nl