



Agenda

Vrijdag 25 september

- * Michaëlsfeest, 13:00 vrij

Woensdag 30 september

- * Ouderavond kleuterklassen

Donderdag 8 oktober

- * Schoolfotograaf klas 1-6

Vrijdag 9 okt—zo 18 okt

- * **Herfstvakantie** (vrijdag is studiedag Ithaka)

Lieve ouders/verzorgers van de leerlingen van de Rudolf Steinerschool,

Gelukkig ben ik maandag weer begonnen op school na zondag teruggekeerd te zijn uit Frankrijk. Naar omstandigheden gaat het goed met Jan, mijn partner. Mijn kinderen zijn ter plekke en hebben het roer overgenomen. In de herfstvakantie hebben we een afspraak in het ziekenhuis van Limoges in relatie tot de opname. Daarvan is nog geen datum bekend.

Graag laat ik u weten dat de sluiting van het Rudolf Steiner College, afgelopen maandag, niet geleid heeft tot langere sluiting of besmettingen bij ons op school. Zorgvuldig is door de GGD contactonderzoek gedaan en is er advies uitgebracht aan de schoolleiding over de te volgen procedure.

Naar mijn idee zijn we door het oog van de naald gekropen. Dat brengt mij tot de volgende oproep:

Houd afstand!, blijf niet langer op school dan nodig!, evenmin in de school!, was vaak handen!, schud ze niet!

Het gevaar van verspreiding van het virus is groot. Het aantal besmettingen stijgt nog steeds enorm en is verontrustend. Het risico dat we straks de school moeten sluiten of klassen naar huis moeten sturen wordt groter. **HELP MEE DAT TE VOORKOMEN!**

Het gevecht tegen het corona-virus beheerst deze Michaëlstijd. Het verslaan van de draak is meer aan de tijd dan ooit. Bedreiging van onze gezondheid, die van onze kinderen en onze ouders, is een serieuze zaak. Blijf bewust, ondanks de vermoeidheid die ons treft naar aanleiding van maandenlang leven met Covid in media en onze privé-omgeving.

Het Michaëlsfeest van aanstaande vrijdag wordt met volle overtuiging door kinderen en leerkrachten voorbereid en gevierd.

Moed wens ik u en de uwen toe!

Michèle Swinkels



Michaëlsfeest onderbouw

Het feest waarin we onze draken bedwingen.

Vrijdag 25 september vieren we op school het Michaëlsfeest. Het Michaëlsfeest vindt plaats in een jaargetijde waarin de zomer ten einde loopt en wordt overgenomen door de herfst. De dagen worden korter en de natuur begint zich terug te trekken ter voorbereiding van de winter. Van oudsher is dit een tijd waarin ook de mens zich meer naar binnen keert. Het Michaëlsfeest bereid de mens voor om de donkere tijden van de winter door te komen.

Dit is de kroon op een tijd binnen de school waarin moed en durf centraal staat. Het leidende thema hierin is dat ieder mens dingen te overwinnen heeft in het streven naar het goede en daar is moed en kracht voor nodig. De engel Michael helpt ons de moed en kracht te vinden om onze draken te bedwingen en overwinnen.

Met het Michaëlsfeest komen we met de klassen 1 – 5 samen op het plein, waar we samen zingen en naar een verhaal luisteren. Daarna vertrekken we naar het Engelandpark waar de leerlingen van klas 6 een spelparcours voorbereid hebben. Elk spel heeft een element van moed, al naar gelang aangepast naar leeftijd. In de groepjes is iedere klas en leeftijd vertegenwoordigd en de kinderen helpen elkaar de spellen te volbrengen.

Op het einde van de ochtend zullen we op zoek gaan naar de draak en áls we hem vinden zullen we hem met de hele school bedwingen, zoals Michaël de draak bedwong.

Na een afsluiting in de klas zijn de kinderen om 13:00u vrij.

Elk jaar worden er door een paar ouders pannenkoeken gebakken en op school uitgedeeld. Dit jaar kan dit helaas niet. De richtlijn is nu dat er alleen voorverpakt eten mag worden uitgedeeld. Om toch pannenkoeken te eten op het Michaëlsfeest vragen we jullie om 2 pannenkoeken te bakken en deze in de trommel van je kind te doen. En daarbij een appel, die ook bij dit feest hoort.

De zeer recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus verontrusten ons en derhalve zullen we het feest zonder ouders vieren, begeleidende ouders van de organiserende klassen buiten beschouwing genomen. Wij achten onze gemeenschap te kwetsbaar en de consequenties te groot als het misgaat. Vanzelfsprekend vinden wij het erg spijtig en hopen we op tijden waarin we ouders weer als vanouds of hernieuwd welkom kunnen heten op deze en andere gelegenheden.

Namens het hele team en de eerste en de zesde klas (organiserende klassen) wens ik jullie allen een fijne Michaëlstijd.

Meester Jasper



Michaël Kleuters

In de middeleeuwen is men begonnen het feest te vieren van de aartsengel Michaël. Dit wordt van oudsher op de 29^e september gevierd. De engel Michaël versloeg de draak en verjoeg hem uit de hemel. Hij is de engel van de goede wil, de strijder tegen het duister, de schenker van de innerlijke moed.

Hij wordt meestal afgebeeld met zwaard en weegschaal. Het zwaard is een attribuut om te strijden. Het hanteren van het zwaard vergt onderscheidingsvermogen en ik-kracht. De weegschaal is het attribuut om af te wegen. Het geeft de mogelijkheid een evenwicht te vinden. De schalen van de weegschaal zijn van koper, het metaal van de hartswarmte.

In de Michaëlstijd vindt een seizoenswissel plaats van de zomer naar de herfst. Ook is het de tijd van de zonnewende. De aarde ontvangt minder kracht van de zon. Met dit wegtrekken van de zon, verlaten ook de groeikrachten de aarde. De bomen worden kaal, dorre bladeren vallen neer, vlinders, kevers en andere insecten verdwijnen voor de winter en vogels zoeken het warmere zuiden op. Weer andere dieren hamsteren nu en trekken zich terug voor een winterslaap. De natuur sterft, maar niet zonder de kiem achter te laten voor nieuw leven. In de zaden en vruchten die ons nu worden geschonken schuilt de kracht die ons helpt om de wintertijd te kunnen doorstaan.

Ook wij mensen trekken naar binnen en zijn nu meer aangewezen op onszelf. We zijn actiever in de geest. Moed wordt verzameld om onszelf te kunnen zien tussen de verschillende polen; opkomst en ondergang, goed en kwaad, licht en duisternis, leven en dood....

Michaël geeft ons moed om de winter door te komen. De wind, die zich meer van zijn krachtigere kant laat zien in dit jaargetijde, waait alles van ons af. Het biedt ons de tegenkracht die ervoor zorgt dat we staande blijven en niet om waaien.

Met de kleuters leven we met de seizoenen; we vieren het feest van Michaël in de vorm van een oogst-, herfst- en dankfeest. In de klas zijn we van tevoren al druk bezig met de voorbereidingen: We maken appelmoes en bakken brood. Ook versieren we de klas met allerlei zongerijpte heerlijkheden als rozenbottels, eikels, kastanjes en hop.



Het Michaëlsfeest praktisch

Op vrijdag 25 september vieren we het Michaëlsfeest.

We maken een wandeling naar de groentetuin, Vrij Waterland. Onderweg zingen we verschillende Michaëls- en herfstliedjes.

Als we in de appelboomgaard aankomen, zien we daar onder een appelboom het appelvrouwtje zitten. Het appelvrouwtje symboliseert Moeder Aarde. Zij geeft aan ieder kind met eerbied iets van de oogst van de aarde. Dit waardevolle geschenk is een glanzend appeltje dat met een zacht doekje gegeven wordt. Voor de kinderen is dit een gewichtig moment. De stemming is dan ook vol van respect, er wordt gefluisterd en de appeltjes worden bewonderd. Elk kind poetst zijn appeltje nog meer op.

Appels en peren zijn ijzerhoudende vruchten; ijzer geeft ons kracht. Vruchten en granen zijn door de zon gerijpt en dragen dus veel warmte in zich; warmte wordt door koper gesymboliseerd. Zo worden de symbolen van Michaël door de kinderen beleefd.

Wanneer we weer op school terug komen eten we ons heerlijke eigen gebakken feestbrood, appeltulband of pannenkoeken. Er hoeft die dag geen brood mee, wel graag fruit en drinken.

Aan het einde van de dag sluiten we het feest af met een speciaal Michaëlsverhaal.



In de kleuterklas

In iedere kleine appel, daar lijkt het wel een huis,
Want daarin zijn vijf kamertjes, precies als bij ons thuis.
In ieder hokje wonen, twee pitjes zwart en klein,
Die liggen daar te dromen, van licht en zonneschijn.
Zij dromen dat zij later, als het kerstfeest wordt gevierd,
Ook appels zullen wezen, waar men de boom mee siert.

Woensdag 30 september is er een ouderavond voor de kleuters.

Wij kleuterjuffen hebben zitten puzzelen hoe we dat kunnen doen met anderhalve meter afstand. We hebben bedacht dat we het het beste in twee groepen kunnen doen:

De inloop voor de 1e groep is om 19.20 uur met koffie en thee en begint om 19.30 uur tot 20.15 uur.

De inloop voor de 2e groep is om 20.20 uur met koffie en thee en begint om 20.30 uur tot 21.15 uur.

De groepen worden verdeeld op alfabet, de betreffende juf zal daar een lijst van opsturen. Graag zelf ruilen als een bepaalde tijd beter uitkomt.

Men komt door de voordeur naar binnen en gaat door de achterdeur weer naar buiten, zo hopen we de twee stromen in goede banen te leiden!

Esther Kitzen komt vertellen wat haar rol als Intern begeleider is. Verder geeft iedere kleuterjuf zijn eigen invulling aan de avond.



Antroposofische
Vereniging
Haarlem

Cursus

Leven met karma maakt het leven zinvoller

Hoe doe je dat?

Luisteren naar wat het lot te zeggen heeft. En dan: doen wat er te doen is.

Als inleiding tot de cursus zijn wij bij het lot, het karma te gast. Daar komen twee mensen elkaar tegen. Waar vandaan komen ze? Waarom zijn ze op weg gegaan? Wat hebben zij te doen?

Door

Drude van Houwelingen en Jan Verhoeven op maandag 19 oktober 2020, 20:00 - 21:30 en maandag 2, 9 en 16 november 2020.

Kosten

Voor de hele cursus €40

Je ontvangt een week voor aanvang een betaalverzoek.

Aanmelden

bij Jan Verhoeven, jmm.verhoeven@gmail.com



Drude van Houwelingen

Lang was ik verbonden aan de Rudolf Steiner school in Haarlem waar ik nu ook woon. Ik gaf daar les in verschillende vakken in de bovenbouw. Antroposofie is de basis van waaruit ik leef. Van daar uit is 'karma' mijn hoofdthema.



Jan Verhoeven

Werkzaam als software ontwikkelaar werd de antroposofie al vroeg mijn thuis in Haarlem waar ik cursussen gaf, meewerkte aan jaarfeesten en openbaar programma. Ontmoeting en gemeenschapsvorming is waarvoor ik leef.

Van Dam Huis

Prinsen Bolwerk 3B
2011 MA Haarlem

 antroposofiehaarlem.nl

Vakantieregeling schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie : vrij 9 okt t/m zo 18 okt
Kerstvakantie : za 19 dec t/m ma 4 jan
Voorjaarsvakantie : zat 20 februari t/m zo 28 febr
Paasvakantie : vrij 2 april t/m ma 5 april
Meivakantie : vrij 23 april t/m zo 9 mei
Hemelvaartsvakantie : do 13 mei t/m zo 16 mei
Pinksteren : za 22 mei t/m ma 24 mei
Zomervakantie : vrij 9 juli t/m zo 22 augustus

Studiedagen

Vrijdag 9 oktober
Maandag 4 januari
Vrijdag 23 april
Vrijdag 9 juli

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school

Vrijdag 25 september (Michaelsfeest)
Vrijdag 4 december (Sint Nicolaas)
Vrijdag 18 december (Kerst) **12:00u vrij**
Vrijdag 12 februari (verkleedfeest)
Vrijdag 26 maart (Palmpasen)
Donderdag 1 april (Paasviering)
Vrijdag 21 mei (Pinksterfeest)
Vrijdag 25 juni (Sint Jansfeest)
Donderdag 8 juli (laatste schooldag) **tot 12:00u**

De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steiner school wordt elke twee weken uitgebracht, en verschijnt digitaal. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Geef het door aan de administratie.

Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: Iharkema@rsschool.nl

Aan de nieuwsbrief werken mee: Michèle Swinkels en Ilse Harkema.

Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar mr@rsschool.nl
Op de website van de school staat een overzicht van de huidige leden.

Het bestuur van de basisschool is sinds 1 januari 2014 in handen van de Stichting Vrijescholen Ithaka

Contact gegevens:

Rudolf Steiner school • Engelandlaan 2 • 2034 NA Haarlem • tel 023 5403395

www.rsschool.nl