



De sterrenslinger gemaakt door de kinderen voor 100 jaar vrije school

Omdat ik zo treurig word van u allen alsmaar te vertellen dat u niet op het plein mag komen of in de school, heb ik de hulp van Sinterklaas ingeroepen. Hij schreef me het volgende:

Madrid, 25 november 2020

Lieve ouders en kinderen van de Rudolf Steinerschool,

Enigszins verstoord kijkt de Goedheiligman dit jaar over boord... als de kust van Nederland wordt ontwaard, weet hij; dit jaar gaat met gedoe gepaard.

Voorzien van mondkap en desinfectiemiddel, het ruim is er mee volgeladen, waant Sint zich in 2020 niet op vertrouwde en gebaande paden.

Integendeel, zo verzucht hij verontrust, niets is tegenwoordig wat het lijkt maar Piet naast Sint gezeten sust, en spreekt hem moed in, zo blijkt.

Apart hebben zij cadeautjes ingekocht, ieder met een eigen winkelwagen en zijn toch, vanwege al die vragen van kinderen uit het hele land, ook in Haarlem op de Engelandlaan beland.

Gescheiden deuren en pleinen, lange witte lijnen.

Sint moet er erg aan wennen, vooral ook omdat je elkaar zo moeilijk leert kennen...

Geen ouders op het plein tijdens ons grote feest, alleen de kindertjes brengen en dan is het mooi geweest.

Alle kinderen staan wél op het plein aan de voorkant van de school op de dag

Agenda

Maandag 30 november

- * 1e advent

Vrijdag 4 december

- * Sint Nicolaas, 13:00 vrij

Maandag 7 december

- * 2e advent

Maandag 14 december

- * 3e advent

Vrijdag 18 december

- * Kerstviering 12:00 vrij

Zat 19 dec t/m ma 4 jan 2021

- * Kerstvakantie (ma 4 jan is een studiedag)

dat Sint er is,
 zo spreken we het af en noemt Sint het, omdat het anders niet rijmt, ride & kiss.
 Sint luistert altijd met één oor naar de adventsmuziek of het koor.
 Ook dat mag niet dit jaar, we mogen niet luisteren met elkaar.
 Verdrietig zou je er toch echt van worden; verstoten uit het spel van Paradijs,
 terug naar Madrid en gezwind op reis.
 Als het dan eenmaal Kerstfeest is en het Kerstspel is gespeeld, zullen de kinderen thuis hun verhalen
 vertellen zodat het toch nog wordt gedeeld.
 Alle wensen hecht verenigd, hopen wij oprecht, dat deze ellende volgend jaar ten enenmale is be-
 slecht.
 Ondanks of misschien wel dankzij deze uitzonderlijke decembertijd, hoopt de Sint en natuurlijk zijn
 Piet, dat u allemaal toch nog geniet!

Een welgemeende groet van
 Sint en Piet

SINTERKLAASFEEST op vrijdag 4 december



Beste ouders,

Op vier december verwachten wij de Sint op school!

Ook dit feest zal door de coronamaatregelen iets anders
 gevierd worden dan andere jaren.

Om 8:15u zullen de klassenleerkrachten op het plein
 klaarstaan om de kinderen te ontvangen. Wij vragen u
 de kinderen bij het hek af te zetten en de kinderen zelf
 het plein op te laten lopen naar de leerkracht. Omdat we
 eenmalig met de klassen 1 tot en met klas 6 op het plein
 zijn, is er niet genoeg ruimte om afstand te kunnen be-
 waren.

Helaas zijn ouders deze ochtend niet welkom op het plein
 en willen we jullie nadrukkelijk vragen wanneer het kind
 bij de leerkracht is aangekomen weer te vertrekken. Het
 helpt om je kind hierop voor te bereiden.

Alle kinderen, ook kleuters zijn om 8:20u op school! Kleuters via hun gebruikelijke ingang waar ze
 worden opgevangen door hun juf. Klassen 1, 2, 3 maken ook gebruik van hun eigen ingang.

Voor het naar binnen brengen van de surprises van klas 4, 5, 6, gaan de kinderen tussen 8:10u en
 8:20u via de nooduitgang naar binnen en overhandigen hun surprise aan een klassenouder. Daarna
 gaan zij via de hoofdingang bij de rest van de kinderen staan om Sinterklaas te verwelkomen. Zij zor-
 gen ook dat ze daar om 8:20u klaar staan.

De hele school is om 13u uit.

We kijken uit naar een feestelijke dag!

Namens het hele team wensen wij u ook thuis een fijn Sinterklaasfeest.

Adventstuintje

Advent is een periode van vier weken waarin we toeleven naar het grote Licht van het kerstfeest, een heel bijzondere, innige tijd voor de kleuters. Op maandag begint deze met het lopen van het adventstuintje. Aan het begin van de ochtend, nog voor de kinderen naar binnen gaan, krijgt ieder kind een engelenjurk aan en een ster om het hoofd. Binnen in de verduisterde klas ligt het adventstuintje al klaar. Dit is een spiraal van wintergroen, die de kinderen één voor één lopen. Ze nemen hun lichtje in een potje mee en plaatsen deze dan op een gouden ster in de spiraal, waar een edelsteentje ligt. Zo wordt deze meer en meer verlicht. Wanneer alle lichtjes branden, wordt er een mooi verhaal verteld over een kind wat Maria ontmoet. Ze brengt het meisje naar een wonderschone, geheime tuin waar ze met het kerstkind speelt. Hij geeft haar een ster(rebloem) waarmee de adventkaars naast haar bed wordt aangestoken. Zo komt het paradijs op aarde.



Adventskrans en kerstspelletje

Iedere week van de adventstijd gaat er een kaarsje meer branden in de adventskrans. Zo leven we naar kerst toe. De eerste week staat in het teken van het mineralenrijk en zal er een mooie kristal liggen. De tweede week komt het plantenrijk erbij, de derde het dierenrijk en uiteindelijk de mens. Ook zullen we als ochtendspel het kerstspelletje gaan spelen. Alle kinderen zullen dan alle rollen spelen, het gaat om de beleving van het kerstgebeuren.



*Donker is de aarde,
de bomen zijn nu kaal.
Voor kwaad bewaarde
ons de dappere Michael.*

*De heilige Sint Maarten
Hij schonk ons offerkracht.
Advent is nu gekomen
en heel de wereld wacht.*

*Nicolaas wil helpen
een beter mens te zijn.
opdat het kerstlicht strale
in onze harten rein.*

Kleuters:

Sint en Pietenkleren

Wanneer Sinterklaas is aangekomen, mogen de kinderen verkleed als Sint of Pietje komen. Dat hoeft niet elke dag..... We hebben overigens ook verkleedkleden in de klas. Denk er aan om als je kind verkleed is, ook gewone kleden mee te geven en zeker ook voor buiten **warme** kleden.



Sinterklaas in de adventstijd

Het is mooi dat Sinterklaas de adventstijd aankondigt met zijn komst, hij is de bode van de kersttijd. Hij brengt de kinderen speelgoed, zodat ze zich in afwachting van de komst van het kindje kunnen amuseren en brengt vreugde in het hart van de kinderen. Daarin zien wij het onzelfzuchtig schenken, wat zo ook de andere mens kan verblijden en verwarmen. Het delen begint al met de mantel van Sint Maarten en ook het eerste, voorzichtige lichtje begint dan te schijnen. Want nu de dagen donkerder worden, moeten wij zelf het licht gaan ontsteken en de warmte innerlijk scheppen.

Oorspronkelijk bracht Sinterklaas alleen innerlijke gaven. Via ons contactkanaal met de geestelijke wereld, met de schoorsteen als beeld, worden ze ons gegeven. Sinterklaas kan in zijn dikke gouden boek van oorzaak en gevolg, ons een spiegel voorhouden waarin we onszelf zien. En juist in deze tijd van bezinning is die spiegel belangrijk. Het feest heeft dus zeker niet alleen voor kinderen een grote betekenis. Want wij als volwassenen kunnen elkaar met milde humor die spiegel voorhouden, zodat we onszelf eens zien zoals anderen ons zien. We kunnen elkaars eigenschappen tonen en bewust maken. De humor is waar de speelse Piet als helper voor staat. Het is de juiste tijd om je fouten te overzien en met verbetering te beginnen.

Daarnaast is het een feest om te geven en te ontvangen. Van je indenken in de ander en begrijpen waar je hem of haar een plezier mee doet. Om daar moeite voor te doen en hiervoor een blij gezicht terug te mogen ontvangen. Hier gaat het niet om de geschenken, maar om de innerlijke bedoeling, om de aandacht en de liefde voor de ander.

Als duizenden sterren verschijnen en het maantje zo vriendelijk lacht,

Dan komen de goede engelen, houden zo trouwe de wacht.

En dan gaan de kinderen slapen, Sint Nicolaas komt op zijn paard.

Hij heeft voor de mensenkinderen, schatten des hemels bewaard.



Sinterklaasjournaal

Elk jaar, ergens in november start de NTR met het Sinterklaasjournaal. Zij volgt Sint Nicolaas en zijn Pieten op weg naar Nederland, de aankomst wordt uitgezonden en tot 5 december is elke dag een aflevering te zien. Jonge, gelovende kinderen zijn de doelgroep en het tijdstip van uitzenden is rond dat lastige moment aan het eind van de middag dat de kinderen een beetje moe worden en ouders aan het koken zijn. Ieder jaar wordt een nieuwe invalshoek en een nieuw probleem bedacht door de makers van dit programma waardoor de komst van Sint Nicolaas of het bezorgen van de kadootjes dreigt te mislukken. Overijverige Pieten sturen de pakjesboot de verkeerde kant op, er zijn heliumballonnen aan boord waardoor het schip gaat zweven of de pakjes zijn kwijt. Gelukkig is het altijd eind goed, al goed; op 5 december komt alles toch op zijn pootjes terecht. Werkend met jonge kinderen merken wij dat de komst van Sinterklaas een enorme indruk maakt. De weken voor Sinterklaasavond zijn de kinderen opgewonden, het zetten van de schoen en het uitkijken naar 5 december brengt een levendige spanning met zich mee: voor de meeste kinderen is dit heerlijk! Het Sinterklaasjournaal kan deze gezonde spanning bij sommige kinderen opstuwten tot ongekende en ongewenste hoogten. De onzekerheid over de goede afloop, de 'cliffhangers' aan het eind van elke aflevering en de soms spannende passages in het programma zijn vooral voor de gevoelige en open kinderen heel indrukwekkend. Ik vind het Sinterklaasjournaal een ontzettend leuk en goed gemaakt programma waar ik met veel plezier af en toe naar kijk, maar ongeschikt voor de doelgroep. In de kleuterklas en de lagere klassen van de onderbouw vertellen we per dag afgeronde verhalen die altijd goed aflopen omdat we vinden dat dat past bij de leeftijd. Het Sinterklaasjournaal doet precies het tegenovergestelde, over een onderwerp waar de kinderen toch al heel erg van onder de indruk zijn. Zonder beleerend vingertje te heffen of een regel voor te stellen vragen we jullie, ouders van jonge kinderen, bewust mee te denken en een afweging te maken die bij je kind past.

Anna Vogel (oud leerkracht Rudolf Steinerschool)

Crowdfunding: Samen kopen we de Watermeterfabriek!



Onder de naam 't Watermeter Collectief, is er een nieuwe stichting opgericht. Doel is om vanuit buurt-participatie, de verwaarloosde Watermeterfabriek naast Vrij Waterland te ontwikkelen tot de creatieve broedplaats aan het Spaarne.

Het plan betreft dag horeca van 08:30 tot 17:00 en een bakkerij samen met Ferm-Rozemarijn.

Een natuurspeelplaats en Clean-up SUP verhuur met de Marco Polo Waterscouts. Een inzamel- en restauratie punt voor houten speelgoed en een handwerk/jaartafel winkeltje, samen met de Borgstichting. Een verpakkingsvrije winkel met Vrij Waterland en een bloemenstalletje van de Plukweide. Een klein podium voor cultuurmakers en een open werkplaats die zich zal gaan specialiseren in Tiny-House bouw. Er staan voor de toekomst ateliers in de planning, die ook voor workshops, educatie en kinderfeestjes gebruikt kunnen gaan worden. Wens is dat het onderwijs zich in de toekomst hier ook verder mee gaat verbinden. [Het plan](#) wordt gesteund door de buurtbewoners en de wijkraden.

Crowdfunding: Samen kopen we de Watermeterfabriek!

Iedereen die van dit plan enthousiast wordt of deze bestemming een warm hart toedraagt, kan helpen door het funden van één of meer vierkante meter van de kavel. Met een serieus bod, draagvlak en een goed plan, kan 't Watermeter Collectief van deze plek een gezondmakende plaats maken. Van de buurt, voor de buurt en door de buurt.

Voor meer informatie www.watermetercollectief.nl of bekijk de [video](#)

Simanto



In januari start Buro Bellinkx weer met nieuwe **interviewbijeenkomsten** voor moeders.

Tijdens de interviewbijeenkomst wil ik een werkplaats voor ontmoeting creëren.

Het is een moment waar je elkaar ontmoet, inspireert, van elkaar leert en samen met andere ouders kijkt naar de opvoedvraag die in je leeft.

De interviewbijeenkomst voor **moeders** zal starten op woensdagavond **13 januari** 2021 om 19.45u.

Aanmelden graag voor 4 januari 2021

Voor verdere info kijk op mijn website <https://www.burobellinkx.nl/interview-ouders/>.

Ik ontmoet je graag!

Hartelijke groet,

Hannah Bellinkx

Vakantieregeling schooljaar 2020-2021

Kerstvakantie : za 19 dec t/m ma 4 jan
Voorjaarsvakantie : zat 20 februari t/m zo 28 febr
Paasvakantie : vrij 2 april t/m ma 5 april
Meivakantie : vrij 23 april t/m zo 9 mei
Hemelvaartsvakantie : do 13 mei t/m zo 16 mei
Pinksteren : za 22 mei t/m ma 24 mei
Zomervakantie : vrij 9 juli t/m zo 22 augustus

Studiedagen

Maandag 4 januari
Vrijdag 23 april
Vrijdag 9 juli

Vrije middagen 2020-2021 tot 13:00u school

Vrijdag 4 december (Sint Nicolaas)
Vrijdag 18 december (Kerst) **12:00u vrij**
Vrijdag 12 februari (verkleedfeest)
Vrijdag 26 maart (Palmpasen)
Donderdag 1 april (Paasviering)
Vrijdag 21 mei (Pinksterfeest)
Vrijdag 25 juni (Sint Jansfeest)
Donderdag 8 juli (laatste schooldag) **tot 12:00u**

De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steiner school wordt elke twee weken uitgebracht, en verschijnt digitaal. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Geef het door aan de administratie.

Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: Iharkema@rsschool.nl

Aan de nieuwsbrief werken mee: Michèle Swinkels en Ilse Harkema.

Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar mr@rsschool.nl
Op de website van de school staat een overzicht van de huidige leden.

Het bestuur van de basisschool is sinds 1 januari 2014 in handen van de Stichting Vrijescholen Ithaka

Contact gegevens:

Rudolf Steiner school • Engelandlaan 2 • 2034 NA Haarlem • tel 023 5403395

www.rsschool.nl