



Haarlem, 17 juni 2022

Lieve ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Rudolf Steinerschool,

Uit de eerste hand vernam ik gisteren de ervaringen van de leerlingen uit de vijfde klas, opgedaan tijdens het prehistorisch kamp. Unaniem klonk enthousiasme, gemeenschapszin en vrolijkheid. Dankzij de inzet van juffen, ouders en de kinderen is het weer gelukt om een mooi kamp te realiseren! Grote dank aan allen die hebben bijgedragen.

Ook de zesde klas viert een eindkamp, zij zijn in Schoorl. Ook daarvan hoorde ik, nog slechts kort, goede berichten. De kinderen zullen met meester en hun begeleiders vandaag terugkeren. Het blijft belangrijk om met de klas en je klasgenoten de lagerschooltijd goed af te sluiten. Als alles dan ook nog goed verloopt zonder ongelukken en met prachtig weer daarbij; dan mogen zij en wij zich/ons gelukkig prijzen. Bouwen aan de gemeenschap doe je ook zo!

Nog vier weken, beste ouders, en dan is het zomervakantie. Tot die tijd wordt er nog getoetst en hard gewerkt door kind en team.

Meester Mark, onze gymdocent, heeft aangegeven volgend schooljaar niet meer bij ons te werken. Mark reist de liefde achterna en verblijft de komende tijd af en aan in Oostenrijk waar hij ook aan het werk zal gaan. Mark heeft in zijn tijd bij ons een ontwikkeling doorgemaakt tot volwaardig gymleerkracht. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inspanningen voor onze leerlingen.

U begrijpt dat er zich meteen een ander probleem voordeed op het moment dat Mark mij inlichtte; slechts één reflectant op de gezette advertentie, die zich al voor de proefles terugtrok... helaas. Wilt u binnen uw netwerk eens vragen of er zich iemand onder de gelederen bevindt? Dinsdag en vrijdag zijn

Agenda

Donderdag 23 juni

- * Sint Jansfeest klas 1 t/m 6
- * Sint Jansfeest kleuters

(Let op gewijzigde dag Sint Jansfeest kleuters donderdag 23 juni ipv vrijdag 24 juni)

Donderdag 14 juli

- * Laatste schooldag **12:00u** uit

Zomervakantie

- * Vrijdag 15 juli t/m zo 28 augustus
(vrij 15 juli is studiedag)



Maandag 29 augustus

- * Start van het schooljaar voor klas 1 t/m 6

Dinsdag 30 augustus

- * Start van het schooljaar voor de kleuterklassen

de gymdagen, misschien is er iemand via via beschikbaar. Laat het mij weten!

Verder maken wij ons op voor het vieren van Sint Jan. Weer een keer écht! Met het springen over het vuur als hoogtepunt voor de leerlingen van de onderbouw.

Vorige week vrijdag ontmoette ik Horriah Nelissen, mijn opvolgster. Ons kennismakingsgesprek in gezelschap van Michiel van Gennip met wie zij het duo-directeurschap vorm gaat geven, was enthousiast en open. Ik heb alle vertrouwen in het invullen van mijn functie hier op school door haar. Over veertien dagen ontmoet ik Horriah weer en gaan we gezamenlijk dieper in op de inhoud van het werk in praktische zin. Dat geeft ons beiden een goed gevoel!

Tot zover informeer ik u vandaag. Binnenkort zal het jaarrooster worden verstuurd. We zijn in de afrondende fase van het maken daarvan.

Hartelijke groet,

Michèle Swinkels



Sint Jan voor de kleuters

Bloemenboeketjes maken

op woensdag 22 juli om 13.00 uur

We willen u vragen om met elkaar bloemenboeketjes te maken voor op het feest. Dat zal op het schoolplein zijn.

Snoeischaren en mesjes zijn handig om bij de hand te hebben.



Het Sint Jansfeest

op donderdag 23 juni op landgoed Leyduin

Op donderdag 23 juni vieren wij met de kleuters, hun jongere broertjes, zusjes en hun ouders, het Sint Jansfeest op landgoed Leyduin.

Voor de route: toets het adres van Gasterij Leyduin in: 2e Leijeweg 7A, Vogelenzang. Vanaf school is het 20 minuten rijden met de auto, parkeren op het Manspad. Van daaruit volgt u de linten en is het 10 minuten lopen naar het veld.

De kinderen komen deze dag dus niet naar school, maar we ontmoeten elkaar op het feestterrein. U wordt daar om 9.45 uur verwacht. Iedereen neemt wat lekkers mee.



Iedereen draagt een mooie, zelfgemaakte bloemenkrans in het haar! En neemt wat te eten of te drinken mee om samen te picknicken, de invullijsten hangen op de prikboards.

De juffen zijn die dag gastvrouw, de ouders dragen de zorg voor de kinderen.

Het past het niet bij de stemming van Sint Jan als de kinderen allerlei (wilde) spelletjes gaan spelen. Daarom willen we U vragen om erop te letten dat we Sint Jan in een "samen-zijn" beleven. Alle kinderen én ouders vormen een kring voor de dansen.

Het feest begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur. De ochtend ziet er als volgt uit:

Programma (onder voorbehoud):

9.45 uur: Aankomst ouders en kinderen. Ieder gaat naar de eigen klassenplek.

10.00 uur: Wij vormen met zijn allen een grote kring en zingen:

“Sint Jan die komt er an!”

Spel: - Roze roze meije (2x)

Roza, roza bloemen op je hoed. (2x 3 coupletten)

Alle ouders en kinderen dansen mee in de kring.

10.20 uur: Pauze (lekker eten en drinken op de eigen klassenplek)

11.00 uur: Wij vormen opnieuw met zijn allen een grote kring en zingen:

“Sint Jan die komt er an!”

Spel: - De wasvrouwen (10 coupletten)

Het volgende spel is met de linten van de boom, per klas.

Spel: - In het midden van de zomermaand (1x per klas)

Iedereen gaat daarna terug naar de klassenplek, waar er kersen worden uitgedeeld.

11.30 uur: We vormen voor de laatste keer een kring en zingen:

“Sint Jan die komt er an!”

Spel: -De zevensprong (1e keer intro)

-Ik heb een mooie bloemenmand..... (tot alle boeketjes zijn uitgedeeld)

12.00 uur: Einde.

Na het gezamenlijk opruimen kan iedereen voldaan weer naar huis terugkeren!

We hopen natuurlijk op droog weer. Bij slechte weersomstandigheden wordt u de dag van tevoren op de hoogte gebracht dat we het in de klas vieren met 2 hulpouders.



Sint Jan

Sint Jan is het laatste jaarfeest van het schooljaar. Het is een blij feest, met bloemenkransen, zang en dans, met vuur en vrolijkheid. We zijn zorgeloos en genieten van zon en buitenlucht. Maar, is dat het? Is dat het hele Sint Jansfeest, met z'n allen gezellig plezier elkaar rondom een vuur? Of is er nog ergens een diepte aanwezig, een onderstroom die we niet direct herkennen?

Laten we eens bekijken wat in het algemeen de jaarfeesten kenmerkt. Het ritme van de natuur, van de aarde, zou je in de eerste instantie zeggen. Een ritme waarin wij zelf meebewegen. Zo ervaren we in de herfst en de winter een weg naar binnen. Letterlijk door ons steeds

meer in ons huis terug te trekken, figuurlijk door in toegenomen concentratie ons op onze taken toe te leggen. Overeenkomstig bewegen we in de lente en de zomer meer naar buiten. Tegelijk met het groeien en bloeien van planten en struiken zoeken we meer de buitenlucht op, denken aan vakantie en ontspanning en verliezen onze doelen wellicht even wat uit het oog.

De jaarfeesten nu vormen een soort ankerpunten in het jaar waarin het ritme van de natuur even scherp naar voren komt. Ze maken ons wakker voor wat op dat moment vanuit de natuur op ons toestroomt. Er is echter meer aan de hand. Bij het bewust en doorleefd vieren van de jaarfeesten vindt er nog iets anders plaats. We beleven in onszelf dan juist iets wat recht tegenover de uiterlijke natuur staat. Zo laat het Michaëlsfeest ons inzien hoe we tijdens de afbraak in de uiterlijke natuur juist dan innerlijke motieven of idealen kunnen ontwikkelen. Het kerstfeest op haar beurt brengt ons temidden van de diepste duisternis het geschenk van het grote licht. En het paasfeest, dat het begin van de lente ofwel van het nieuwe leven markeert, laat ons stilstaan bij de kruisiging en de dood van Christus.

Kennelijk is er steeds sprake van een tegenbeweging. Deze tegenbeweging is ook steeds innerlijk van aard, en precies tegengesteld aan het uiterlijke natuurbeleven. Dat is opmerkelijk. Een extra spanningsboog ontstaat hier. Het lijkt erop dat we onszelf innerlijk het sterkst beleven als we met een uiterlijke tegenpool geconfronteerd worden.

Hoe zit dat bij het Sint Jansfeest?

Het is midzomer, de zon staat op haar hoogtepunt aan de hemel. We geven ons over aan licht en warmte, aan strand en water, aan bossen en buitenlucht. We ervaren de ontspanning, het even niet zo nodig hoeven. Daarbij maakt zich vaak een zekere loomheid van ons meester. Zeker als de temperaturen boven de dertig graden komen, worden we enigszins dof in ons bewustzijn.

Sint Jansdag (24 juni) is de dag van Johannes de Doper. Hij was het die Jezus tot Christus doopte in de Jordaan. Hij was het die met zijn grote gestalte zoveel licht en warmte in zich droeg, die zichzelf in dienst stelde van diezelfde Christus. In zijn eigen woorden: 'Hij moet groeien, ik moet afnemen'. (Joh. 3:30) Sint Jansdag is de tegenpool van de kerstnacht. Het uiterlijke licht en de uiterlijke zonnewarmte staan hier tegenover de geboorte van een nieuw innerlijk licht in de diepste duisternis.

Johannes maakt zijn eigen persoon ondergeschikt aan dit nieuwe licht dat komen gaat. Alsof hij wil zeggen: laat het licht van mijn - en onze uiterlijke zon afnemen, probeer de Christusimpuls (de innerlijke zon) te laten groeien.

Zo is het Sint Jansfeest bij uitstek het feest van de tegenpolen. Het vormt het centrale thema daarin. De natuur treedt maximaal naar buiten. Het is verleidelijk voor ons daarin mee te gaan. Niet alleen door ons aan de zon zelf over te geven (op het strand bijvoorbeeld), maar ook door een sterke gerichtheid op ons aan de aarde gebonden ik (onze uiterlijke zon).

Om onszelf niet te veel te verliezen –in zelfvergenoegzaamheid, in oppervlakkigheid- is het essentieel juist in de Sint Janstijd ons bewust te worden van ons eigen 'innerlijke licht'. Dat probeert Johannes de Doper ons aan te reiken: 'Hij moet groeien, ik moet afnemen'.

Zoals dat ook in de natuur gebeurt: vanaf Kerstmis worden de dagen weer langer, schijnt de zon geleidelijk meer; vanaf Sint Jansdag worden de dagen juist korter, schijnt de zon dus minder.

De periode rond het Sint Jansfeest vormt de tijd van ommekeer. Zowel voor ons persoonlijk, als in de natuur. Het zijn niet onze persoonlijke successen in de uiterlijke wereld die ons verder brengen. Die doen er in feite niet toe. Uiteindelijk valt dat weg, neemt dat af, precies zoals het aantal uren uiterlijk zonlicht afneemt. Sint Jan roept ons op ons naar binnen te keren, om het vuur en het zonlicht in onszelf te ervaren. Dat is, te midden van alle vrolijkheid en uitbundigheid, de onderstroom in het Sint Jansfeest, De boodschap om het in deze tijd van het je overgeven aan de buitenlucht, van erop uit trekken, vakantie vieren, om dan het innerlijke leven een kans te geven zich te ontwikkelen. Word je te midden van de zomerse ontspanning bewust van de tegenpool in jezelf. Vorm de uiterlijke zonnenschijn, die ons loom en dof maakt, om tot een wakkere innerlijke warmte en liefde voor het leven.

Ontdek dat het wezenlijke slechts zichtbaar is in het hart.

Bron: Van herfst tot zomer - Fred Tak

Klasbord

Omdat wij als school geen contact meer mogen en willen hebben via Whats app, zijn wij schoolbreed aan het overschakelen op Klasbord. Dit is een app, speciaal voor scholen, waarbinnen het op een veilige manier mogelijk is om te communiceren tussen school en ouders. Natuurlijk is dat altijd een beetje wennen, maar inmiddels zijn er al drie klassen die langer of korter gebruik maken van de app. En het leuke is, iedereen wordt steeds enthousiaster! Eén plek waarbinnen je leuke berichtjes vindt van de juf of meester, je berichten kunt sturen naar de klas, waar je de absentie kunt melden, waar alle belangrijke data vermeld staan en waar je je in kunt tekenen op gesprekken en klassenuitjes!

Ik ben heel erg blij dat ik in dit proces ondersteund wordt door Suzanne, de moeder van Zeger en Benthe! Zij heeft er voor gezorgd dat alle ouders perfect voorzien worden van de benodigde informatie om zo zonder al te veel problemen kunnen starten met Klasbord. Onze hoop en wens is alle klassen (behalve klas 6) nog voor de zomervakantie te kunnen uitrollen, zodat we vanaf de start van het nieuwe schooljaar helemaal over zijn op Klasbord.

Voor iedere klas hebben we een key-user nodig: iemand die het leuk vindt om de kar te trekken tijdens de uitrol en om als vraagbaak te dienen voor andere ouders. Voor klas 3, 4 en de kleuterklassen van juf Daphne en juf Jitske zoeken we nog een key-user, dus als je interesse hebt, meld je dan even bij Chan-
tal: cklerkx@rsschool.nl

Een lieve oppas voor Remie gezocht

Zoals jullie weten is juf Britta bevallen van een zoon, Remie!
Wie kent of weet iemand die na de zomer opvang kan bieden.

Graag jullie aanbevelingen naar bneve@rsschool.nl

Zomerweek over het eerste Goetheanum

Deze week zal plaatsvinden van 16-22 juli in de Stichtse Vrije School te Zeist.

Het eerste Goetheanum was een uniek totaal-kunstwerk waarin de antroposofie door middel van beeldende en muzische kunsten beleefbaar werd gemaakt.

De zomerweek biedt deelnemers de bijzondere mogelijkheid deze inhoud via eigen kunstzinnige activiteit te ontmoeten.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.antroposofischevereniging.nl/zomerweek

Sint Jan 2022 onderbouw



*Het gezang van de vogels doorklinkt het domein van de lucht,
De zegen van de planten ontkiemt uit het aardewezen,
En mensenzielen verheffen zich met gevoelens van dankbaarheid tot de geesten van de wereld*
Rudolf Steiner

Beste ouders,

Het Pinksterfeest is amper voorbij en Sint Jan staat alweer voor de deur. Ook dit jaar weer in een andere vorm, op een andere plek. Vreugdevol dat we alle ouders weer welkom kunnen heten en we dit feest samen kunnen vieren en zo de zomer in kunnen luiden! En er is vuur!

Wanneer: We vieren het feest dit jaar op donderdag 23 juni van 15:30 tot 17:30u. Zo kan u rechtstreeks na school naar het feest lopen!

Waar: Op de tuin naast het Tennispad, achter de tijdelijke gebouwen van het Stedelijk Gymnasium (eerder van onze school)

Wie: Alle kinderen van de onderbouw met hun ouders. Broertjes en zusjes welkom.

Er is die dag een gewone schooldag waar de kinderen een deel van de dag een bloemenkrans voor tijdens het feest zullen maken.

Wat: We zullen samen zingen, luisteren naar een Sint Jans verhaal, springen over een vuur en een kleine picknick houden. Om 17:30u eindigt het feest en wordt iedereen verzocht het terrein te verlaten zodat de opruimploeg aan de slag kan om het terrein weer netjes achter te laten.

Hoe: - Alle kinderen nemen die ochtend een bundeltje lang gras mee en een paar (veld)bloemen om een bloemenkrans te maken die ze opzetten tijdens het feest.

-Alle kinderen/gezinnen nemen een paar hapjes mee die gedeeld kunnen worden als zijnde een potluck en iets te drinken (alcoholvrij). Het is niet echt avondeten, maar eerder een hapje vooraf. Er zal per klas een plek zijn waar alles neergezet kan worden. Zorg voor een eigen picknickkleedje. Vrij Waterland zorgt voor kersen als ze er zijn. Afval graag in de afvalzakken. En schalen/borden aan het einde weer mee naar huis.

De kinderen hebben dichte schoenen aan. Zonder dichte schoenen kan er niet over het vuur gesprongen worden. De vuurmeesters zorgen voor een veilig vuur en een veilig springen. Er wordt in tweetallen gesprongen, enkel als de vuurmeesters een teken geven. De afspraken over het vuurspringen worden in alle klassen grondig besproken!

Verzoek: - We zijn te gast op dit terrein waar ook moestuinen van verschillende mensen zijn. De kinderen blijven op het terrein wat we zullen afbakenen met wat versiersels.

-Er zullen een paar mooie foto's gemaakt worden. Graag mobiele telefoons achterwege laten.

-Honden zijn niet toegelaten.

Oproep: Is er iemand die gemakkelijk aan onbewerkt hout kan komen voor de vuren? Graag even een seintje bij Francesca of Jacomijn.

In de tijd:

15:30 Installeren. Kinderen zitten op aangewezen plek bij hun klas. Ouders er achter. Vuurschaal wordt aangestoken voor verhaal.

15:45 Welkom en samen zingen rond het vuur. Het springvuur wordt in de verte tijdens het zingen aangestoken door de huidige zesde klassers met fakkels. Feest is geopend!

16:00 Verhaal

16:30 Opening potluck

16:50: Als de bel luidt, is het vuurspringen geopend! Als de bel weer luidt springen de laatste springers over het vuur en is het feest ten einde!

17:30: Einde feest!

Wij verheugen ons dit feest samen met jullie te vieren!

Het lerarenteam



Vakanties schooljaar 2021 - 2022

Zomervakantie : vrij 15 juli t/m zo 28 augustus

Studiedagen 2021-2022

Vrij 15 juli (aansluitend voor de zomervakantie)

Vrije middagen 2021-2022

Donderdag 14 juli **12:00u vrij** (laatste schooldag)

De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steinerschool wordt elke twee weken uitgebracht, en verschijnt digitaal . Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Geef het door aan de administratie.

Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: Iharkema@rsschool.nl

Aan de nieuwsbrief werken mee: Michèle Swinkels en Ilse Harkema.

Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar mr@rsschool.nl
Op de website van de school staat een overzicht van de huidige leden.

Het bestuur van de basisschool is sinds 1 januari 2014 in handen van de Stichting Vrijescholen Ithaka

Contact gegevens:

Rudolf Steinerschool • Engelandlaan 2 • 2034 NA Haarlem • tel 023 5403395

www.rsschool.nl