



In deze nieuwsbrief:

[Van de directie](#)

[Communicatie binnen de school](#)

[Hulp gezocht klus- en stucwerk](#)

[Verkleedfeest kleuters](#)

[\(Palm\)pasen kleuterklas](#)

[Boekenmarkt](#)

[Ouderkoor](#)

[Schoolvakanties 2022-2023](#)

[Van de directie](#)

Beste ouders en verzorgers,

De lente is langzaam in aantocht. De sneeuwkllokjes bloeien al volop en de krokussen geven de natuur, met hun paarse kopjes, alweer kleur. In de duinen zie je de eerste groene knopjes aan de struiken ontstaan. In februari, de sprokkelmaand, verliezen de bomen hun dode takken om zodoende ruimte te geven aan de groei van nieuwe loten en twijggjes. Dit is een typerend beeld: het loslaten van het oude, het dode, om ruimte te maken voor het nieuwe leven.

Dit beeld herkennen we bij carnaval. De oude Germanen hadden in de winter een moeilijke tijd. Ook zij vierden in het voorjaar een feest omdat de zon weer langer was gaan schijnen, de natuur weer begon te leven en de

Agenda

Vrijdag 24 februari

* Verkleedfeest, 13:00 vrij

Voorjaarsvakantie

* Zat 25 febr t/m zon 5 maart

Vrijdag 31 maart

* Palmpasen

Donderdag 6 april

* Paasfeest 13:00 vrij

Paasweekend

* Vrij 7 april t/m ma 10 april

Woensdag 12 april

* Ouderavond kleuterklassen

Maandag 17 april

* Ouderavond klas 4 en klas 5

Dinsdag 18 april

* Ouderavond klas 1

Meivakantie

* Vrij 21 april t/m zo 7 mei
(vrij 21 april is studiedag)

Dinsdag 9 mei

* Ouderavond klas 2

Woensdag 17 mei

* Sportdag

HemelvaartswEEKEND

* Do 18 mei t/m zo 21 mei

koude winter eindelijk voorbij was. Het waren vaak lichtfeesten en feesten om de goden te vragen om een voorspoedige oogst. De boze geesten werden verjaagd met maskers en harde geluiden (ratels) bij hun gezangen, dansen en optochten.

Toen Europa in latere tijd werd bekeerd tot het christendom, wilde de kerk de heidense feesten niet zomaar verbieden. Dan zouden de oude Germanen alleen maar in opstand komen. Het oude midwinterfeest dat eind december werd gevierd werd 'omgedoopt' tot het kerkelijk kerstfeest en het carnavalsfeest kwam voor de vastentijd, de 40 dagen voor Pasen. Zo kregen de heidense feesten een christelijk tintje.

Carnaval is een feest dat in alle klassen gevierd wordt, de kinderen mogen verkleed naar school komen, we spelen spelletjes en eten iets lekkers.

Met een vakantie in het verschiet, waarin veel zon verwacht wordt, hopen we na de vakantie de lente nog sterker te gaan voelen. We hopen dat jullie allemaal genieten van een heerlijke vakantie.

Hartelijke groeten,

Horriah Nelissen

Communicatie binnen school

Communicatie is altijd een onderwerp waarin verbetering mogelijk is. Tijdens het afgelopen Klassenouder Overleg hebben we gesproken over het gebruik van Klasbord. We hebben nog een keer op een rij gezet waar we Klasbord precies voor gebruiken. In een enkele geval kunnen jullie ook de mail gebruiken, vooral wanneer er bestanden meegestuurd moeten worden.

Waar gebruiken we Klasbord nu voor?

Tijdslijn: Klasbord biedt een Tijdslijn waar je door de berichten vanuit school op chronologische wijze heen kunt scrollen. Denk aan:

- Berichten vanuit school/ directie (bijvoorbeeld ziekte melding van leerkracht)
- Berichten vanuit de leerkracht
- Berichten vanuit de klassenouders (bijvoorbeeld om je in te schrijven voor een uitje waar ouderhulp bij wordt gezocht)
- De Nieuwsbrief (van Ilse van de administratie)

Berichten: hier kun je **Persoonlijke Berichten** sturen. Ouders kunnen alleen berichten sturen naar medewerkers van school (leerkrachten, intern begeleiders, directeur, etc.).

Gesprekken: hier kan de leerkracht intekenlijsten voor oudergesprekken uitzetten, wat voorheen per mail of via datumprikker verliep.

Kalender: hier kun je de schoolkalender met vakanties en jaarfeesten inzien, en integreren in je eigen digitale agenda op je telefoon.

Absenties: dit is de plek waar je per dag dat je kind afwezig is, absentie doorgeeft. Dit ging voorheen per telefoon of per mail via Ilse van de administratie.

Herhaalde oproep gevaarlijk kruispunt

Ik heb de afgelopen weken onderzocht wat er in het verleden al geprobeerd is om het kruispunt voor de school veiliger te krijgen. De Rudolf Steiner school en het College zijn hier al jaren mee bezig. Allerlei oplossingen zijn al aangedragen, van rotonde maken, tot zebrapaden aanleggen. De politie, de gemeente en later zelfs door onderzoek van VVN zeggen allemaal dat er gewacht kan worden met veranderen van het kruispunt totdat de gehele Belgiëlaan aan vernieuwing toe is, wanneer dat is is ons nog onduidelijk. Na een goede tip van een ouder blijkt dat hoe meer mensen melding maken van dit onveilige kruispunt, hoe sneller het opgepakt wordt. Via onderstaande site kan een melding gedaan worden.

[Onveilige verkeerssituatie? Doe een melding | Veilig Verkeer Nederland \(vvn.nl\)](#)

Voor nu moeten we samen de veiligheid blijven bewaken en de kinderen goed begeleiden.

Mocht je nog vragen hebben, kom gerust even langlopen bij me.

Hartelijke groet,

Horriah Nelissen



Hulp gezocht klus- en stucwerk

Beste ouders,

Er ligt een wens om de hoofdentree van onze school op te frissen.

Het gaat in eerste instantie om het demonteren van de hangende vitrinekast en het stuken van de grijze muur waar deze hangt en de kleine muurtjes in het halletje.

Hiervoor willen wij uw hulp vragen. Zijn er ouders die zouden willen helpen met de demontage van de vitrinekast en hebben we een stukadoor in ons midden die het stucwerk voor ons zou willen doen? Uiteraard zorgen wij (in overleg) voor de materialen en eventuele hulp.

Er lopen momenteel meerdere projecten waardoor ons budget het helaas niet toelaat om voor het stuken iemand in te huren, vandaar deze oproep.

Wij zouden hier heel erg blij mee zijn!

Aanmelden kan via de mail: ckoster@rsschool.nl

Alvast heel erg bedankt!

Namens het team,

Corina Koster





Verkleedfeest kleuters

Vrijdag 24 februari vieren we het verkleedfeest, alle kinderen komen dan verkleed naar school. In de kleuterklas komen zij als een figuur uit de sprookjeswereld zoals een prins of prinses, ridder of kabouter. Wat ook kan is als dier, boer, boerin, engel of tovenaars. Echter: niet als iets engs als draak of haai en geen figuren van de tv, zoals Superman, Spiderman, Elsa of Anna. En zonder maskers of gezichtsbedekkende schmink.

Die dag hoeft er geen brood mee van thuis, we eten dan pannenkoeken.



(Palm)pasen kleuterklas

Ieder jaarfeest dat we vieren verbindt zich met een bepaalde stemming, die sterk beïnvloed is door het jaargetijde waarin het feest gevierd wordt. Nu het weer lente wordt ervaart iedereen hoe de natuur weer begint te ontwaken. Vanaf Maria Lichtmis keren de sapstromen in de bomen zich om en beginnen weer naar boven te stromen. De knoppen gaan zwellen, de eerste vogels maken hun nesten, de dagen gaan lengen. Moeder Aarde verschijnt op de jaartafel, want zij is de voedende kracht van waaruit al het leven ontspruit. Al in oude verhalen, zoals bij de indianen, verschijnt zij in dit beeld. In hun scheppingsverhaal wordt verteld dat Vader Zon, Moeder Aarde en hun eerste kinderen de bloemenkinderen, oftewel de plantenwereld, samenkwamen. Moeder Aarde heerst over de vier natuurrijken: over het aarde- of mineralenrijk, over het rijk van water, lucht en vuur. Haar 'arbeidertjes' zijn de elementenwezens die helpen met het laten groeien, bloeien en de zaadvorming. De dwergen werken in de aarde. De waterwezens of nimfen, helpen vooral bij het ontspruiten van de kiemen. De elfen en lichtwezens helpen rondom de bloemen en de vuurwezentjes rondom de zaadvorming.

Als de lente steeds uitbundiger wordt, komt de tijd van Pasen.

Met Palmpasen wordt een palmpaas-stok gemaakt, waarmee de kinderen in een optocht zingend rondtrekken. De palmpaasstok heeft bij de kleuters een zonnecirkel, deze symboliseert de heelheid en de eeuwige geestelijke zon. De gedroogde vruchtjes aan de stok zijn de drager van de nieuwe levenskracht, de altijd groene blaadjes van de buxus symboliseert het eeuwige leven en het haantje is de aankondiger van de nieuwe dag.

Het plezier in het zoeken en vinden van ontkiemende planten en bloemen in de natuur hoort net zo goed bij het Paasfeest als het zoeken naar paaseieren en de Paashaas. Je ziet de hazen weer verschijnen op het veld en in de paas-maan staan de oren van het haasje nu rechtop.

De eieren en de Paashaas die ze komt brengen, gelden als symbolen voor Pasen. Zij dienen als beelden voor de geestelijke inhoud. Het ei is door de eeuwen heen voor de mensen het symbool voor het ontkiemende leven.

*Pallem, pallem Pasen, Ei koerei!
Over enen zondag krijgen wij een ei*



Eén ei is geen ei,

twee ei is een half ei

drie ei is een Paasei!

Eén ei, een kiem van het menselijke Ik is niets, want ieder mens heeft een ander mens nodig. *Twee* mensen kunnen zich voortplanten, maar *drie ei* duidt duidelijk op de drie-eenheid van lichaam, ziel geest.

Uit het oosten kwam de haas naar ons land gesprongen om hier de Paashaas te worden die ons de eieren brengt. Het is een zachtmoedig dier dat zich snel kan voortplanten. Het heeft geen eigen huis, zijn leger is niet meer dan een klein kuiltje. Hij is altijd op de loop voor vijanden. Het hele land is zijn woning. De haas beschikt over het vermogen zich op te offeren voor een ander. Wanneer een haas wordt achtervolgt, dan gaat een andere haas voor het aan het lopen om zijn vermoeide soortgenoot te redden. Zo is hij tenslotte het symbool voor het Christuswezen, dat zij leven gaf voor de mensheid.

Als wij met de kinderen paaseieren zoeken, die de Paashaas heeft verstopt, spreken we eigenlijk de wens uit, dat ook wij aansluiting zoeken bij de opstandingskracht – levenskracht – in ons eigen leven. Die Paashaas is zo gek nog niet! Hij brengt de eieren omdat hij weet dat, zoals de gouden dooier in de eieren verstopt zit, het hemelse licht nu in het diepste hart van de aarde gevonden kan worden. En daarom brengt de paashaas ieder jaar weer in de lente deze blijde boodschap met de paaseieren.

Naarmate de kinderen ouder worden, worden ze geleidelijk vertrouwd gemaakt met het lijden, sterven en de opstanding van Christus en het offer dat hij aan de mensheid bracht.

In de kleutertijd, en ook nog de eerste jaren van de onderbouw, ligt de aandacht nog vooral op de beelden en symbolen die met het nieuwe leven te maken hebben.



De lijdensweek of Stille week

De zondag voor Pasen noemen we Palmzondag. In de week die daarop volgt, de lijdensweek, of Stille week. In de Stille week worden de gebeurtenissen rondom de kruisdood dag voor dag herdacht en beleefbaar gemaakt. De dagen van de week hebben hun eigen klank en kleur en stemmen overeen met de zeven planeetsferen: Zondag – de zon, wit; maandag – de maan, paars; dinsdag – Mars, rood; woensdag – Mercurius, geel; donderdag – Jupiter, oranje; vrijdag – Venus, groen/roze; zaterdag – Saturnus, blauw.

Jezus van Nazareth trok de week voor Pasen naar Jeruzalem om daar met zijn discipelen Pesach te vieren, de bevrijding van het Joodse volk uit Egypte. Toen de mensen hem op een ezel zagen naderen juichten ze hem toe als een koning, afstammeling van de grote koning David. De mensen waren zozeer op de buitenkant gericht, dat zij hem niet herkende als de Verlosser en niet zagen dat Zijn Rijk niet van deze wereld was. Een week later waren het diezelfde mensen die, teleurgesteld en boos, schreeuwden om zijn kruisiging. "Witte" donderdag was de dag van het laatste avondmaal, "Goede" vrijdag was de dag van de kruisiging. Op "Stille" zaterdag werd het dode lichaam in het graf gelegd en afgesloten met een steen. Hier eindigt de Stille week, de dag erna is zondag, Paas zondag.

Palmpasen voor de kleuters

Vrijdag 31 maart lopen we weer vrolijk zingend in een lange rij door het park met onze mooi versierde Palmpasenstokken. Boven op de top kijken de broodhaantjes hun rozijne oogjes uit! De linten wapperen en de gouden zonne-cirkel kondigt het naderende paasfeest aan. Maar voordat het zover is, wordt er eerst ijverig gewerkt om de Palmpasenstokken zo mooi mogelijk te maken.

De ouders lopen mee in deze vrolijke optocht vanaf 12.30u. Wilt u op het plein wachten tot wij naar buiten komen? U kunt dan aansluiten in de stoet.

Om de mooie rij met kinderen te behouden, lopen de ouders en niet tussen, maar aan de zijkant mee.



Palmpasenstok:

Wij vragen u vanaf maandag 13 maart uw kind het volgende mee te geven: (uiterlijk vrijdag 17 maart):

- Een rechte stok uit het bos van ongeveer 60 cm lang met een scherpe punt (om het broodhaantje op te prikken) en in de punt een inkeping in de vorm van een kruis.

Aan de (onderkant van de) stok graag de naam van uw kind.

We willen u vragen om uw kind tijdens de optocht vooral zélf zijn/haar palmpasenstok te laten dragen:

Het is mooi om te zien wat er gevraagd wordt van het kind om zijn haantje in de top te houden bij het rond-dragen. Al een beetje "ik-kracht", zou je kunnen zeggen, daar waar het haantje symbool voor staat. Door als ouder vertrouwen te hebben in dit draagvermogen van je kind, help je hem of haar

zich te sterken.

Neem je de stok over van je kind, dan ontnem je hem of haar dat beleven in zichzelf. Ze weten dan ook niet wat te doen en verstoren de concentratie die de andere kinderen nodig hebben.

Dit alles heeft ook te maken met het verzorgen van de eerbiedskrachten, waar in de kleuterklassen veel mee gewerkt wordt.

Paasfeest praktisch

Eieren zoeken:

Op donderdag 6 april vieren we het Paasfeest. Op Vrij Waterland hebben we een heel goed plekje gevonden, waar de paashaas ons zoeken ieder jaar weer rijkelijk belooft met de mooiste eieren. Bij slecht weer gaan we eieren zoeken in en om de school.

Paasverrassing:

In de kleuterklassen geven we de kinderen met Pasen een klein paaspresentje. Dit presentje wordt door de ouders gemaakt. Elk jaar is dit weer wat anders. U hoort t.z.t. wat er gemaakt mag gaan worden. De kinderen maken een lente- mandje dat de dagen tot aan Pasen gevuld wordt met zelfgemaakte werkjes, tuinkers en eitjes. Met Pasen zal er als verrassing in het mandje voor ieder kind het paaspresentje zitten!

Eventueel wordt er nog een werkavond of -ochtend verzorgd.

Boekenmarkt

OPROEP
VAN KLAS 6
AAN DE HELE SCHOOL

♥ graag: ♥

BOEKEN VERZAMELEN

VOOR DE
Boekenmarkt



- KINDER & JEUGD BOEKEN
- IN GOEDE STAAT
- INLEVEREN BIJ ILSE
VOOR 15 MAART
- OPBRENGST → EINDKAMP



Ouderkoor

Heerlijk, dat de kinderen zo lekker zingen bij ons op school, vindt u ook niet? Hoe leuk zou het niet zijn, als u thuis lekker samen met uw kind de liedjes mee kunt zingen? Wilt u kennismaken met de liedjes die de kinderen zingen en eens willen proberen of u uw stem gesmeerd kunt krijgen?

Vanaf oktober jl. zijn wij op onze locatie Duitslandlaan hiermee met veel plezier gestart: we gaan lekker met elkaar wat inzingoefeningen doen om de stem te smeren, waarna we de liedjes leren kennen die de kinderen ook op school zingen. Doel? We gaan geen groot concert geven, maar af en toe eens ondersteunen tijdens de jaarfeesten met de kinderen zou natuurlijk reuzefijn zijn. Iedereen kan meedoen, want we beginnen eenvoudig met de liedjes die de kinderen ook op school zingen.

Wanneer? Op de woensdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur in de euritmiezaal op de locatie Duitslandlaan en niet tijdens de schoolvakanties.

Graag aanmelden bij administratie@rsschool.nl

met vriendelijke groeten,

Greet Hartevelde

Schoolvakanties 2022-2023

Voorjaarsvakantie : zat 25 febr t/m zo 5 maart

Paasweekend : vrij 7 april t/m ma 10 april

Meivakantie : vrij 21 april t/m zo 7 mei

Hemelvaartsweekend : do 18 mei t/m zo 21 mei

Pinksterweekend : zat 27 mei t/m ma 29 mei

Zomervakantie : vrij 21 juli t/m zo 3 sept

Studiedagen

Vrijdag 21 april (voorafgaand aan de meivak)

Vrijdag 21 juli (voorafgaand aan de zomervak)

Vrije middagen 2022-2023

Vrijdag 24 februari (Verkleedfeest)

Donderdag 6 april (Paasfeest)

Vrijdag 26 mei (Pinksterfeest)

Vrijdag 23 juni (Sint Jansfeest)

Donderdag 20 juli (laatste schooldag) **12:00u vrij**

De nieuwsbrief van het basisonderwijs van de Rudolf Steiner school wordt elke twee weken uitgebracht, en verschijnt digitaal . Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Geef het door aan de administratie.

Heb je kopij voor de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar: Iharkema@rsschool.nl

Aan de nieuwsbrief werken mee: Horriah Nelissen en Ilse Harkema.

Wil je contact met de medezeggenschapsraad, stuur dan een email naar mr@rsschool.nl

Op de website van de school staat een overzicht van de huidige leden.

Het bestuur van de basisschool is sinds 1 januari 2014 in handen van de Stichting Vrijescholen Ithaka

Contact gegevens:

Rudolf Steiner school • Engelandlaan 2 • 2034 NA Haarlem • tel 023 5403395

www.rsschool.nl