

Verkleedfeest (Carnaval)



Het is in deze tijd van het jaar goed te merken dat het daglicht begint toe te nemen. Onder de aarde is het leven doorgedaan en als je goed kijkt kun je zien hoe de natuur, heel langzaam

maar zeker, begint te ontwaken. De winter duurde lang, maar de lente komt in zicht!

Veertig dagen voor Pasen begint Carnaval.

In voorchristelijke tijden werden in deze tijd van het jaar de boze geesten verjaagd om te voorkomen dat ze de ontluikende natuur zouden beschadigen. De mensen trokken dan, verkleed en met maskers op, met veel kabaal door de velden.

In de Christelijke traditie heette dit feest Vastenavond en het duurde slechts één dag. Tegenwoordig heet het carnaval en duurt het feest drie dagen. In Nederland kent het feest met name een rijke traditie in de steden onder de rivieren.

Op onze Vrijeschool vieren we het feest met de volgende achterliggende gedachte. Daar waar de lichtfeesten voor Kerst ons hielpen om na de zomer weer tot inkeer te komen, zijn het de jaarfeesten ná Kerst die ons helpen de levenskrachten weer op te wekken op weg naar de het midzomerfeest van Sint Jan. Carnaval biedt ons bij uitstek de gelegenheid om, na een periode van stilte en rust, de boel weer eens even flink op te schudden en ons zo 'wakker' te maken voor een nieuw voorjaar vol levenskracht en vruchtbaarheid!

Zo vieren we het verkleedfeest bij ons op school...

Op **vrijdag 17 februari 2023** vieren we met de hele school het verkleedfeest.

Alle kinderen mogen verkleed naar school komen rond een thema dat bij de ontwikkelings- en vertelstof van de betreffende klas past:

Kleuterklas:

In de kleuterklas komen de kinderen verkleed in het thema Sprookjes van Grimm en de prentenboeken van Elsa Beskov.

Denk aan: koningen, prinsessen, Roodkapje, Raponsje, bloemenkinderen, eekhoorntje, kabouterkje.

Onderbouw:

Klas 1 thema: Sprookjes

klas 2 thema: Fabels en heiligen legenden

klas 3 thema: Ambachten en ark van Noah

klas 4 thema: Edda en dieren

klas 5 thema: Griekse goden

Klas 6 thema: Thema's van afgelopen jaren

Uiteraard doen ook alle juffen en meesters én de hulpouders mee aan de verkleedvreugde!

Het is fijn als het verkleden de eigen fantasie van de kinderen prikkelt en aansluit bij wat de kinderen op school beleven. We vragen u daarom mee te gaan in de thema's die voor elke klas aangegeven zijn (we willen expliciet liever geen superhelden en Disney prinsessen op deze dag). Als u vragen heeft of twijfelt over het kostuum van uw kind, bent u welkom om even te checken bij de klassenleerkracht. We vragen uw kind geen masker op te doen, attributen zijn welkom mits veilig.

Schminken is niet nodig, dat gaat een aantal 6e klassers doen!



We beginnen de ochtend met de kleuters en de onderbouw samen in de zaal. We zullen samen zingen en kijken naar een 'Jan Klaasen en Katrijn' voorstelling uitgevoerd door de leerkrachten. De kleuters zullen daarna verder feest vieren in hun eigen klas. De kinderen van de onderbouw zullen spelletjes en activiteiten door de hele school doen. Deze worden klaargezet en begeleid door ouders. We hebben uw hulp dus hard nodig. Zo kunnen de kinderen van klas 6, anders

dan voorgaande jaren, ook meedoen aan de feestvreugde. De kinderen mogen zelf langs alle activiteiten lopen en kiezen wat ze graag willen doen. In het lokaal van de zesde klas zal een heus restaurant zijn waar alle kinderen iets kunnen eten en drinken. Aan het eind van de ochtend lopen we natuurlijk de polonaise.

De school start deze dag om 8.25 uur en eindigt voor alle klassen om 13.00 uur.

Hulp gevraagd!

Kleuterklassen: zie intekenlijsten pannenkoeken bakken en hulpouders in de klassenapp of via de mail.

Onderbouw:

De klassenouders van klas 6 nemen samen met meester Wilbert het voortouw bij het organiseren van het verkleedfeest. We kunnen echter niet zonder uw hulp.

Via de klassenapp of via de mail kunt u aangeven aan uw klassenleerkracht welke bijdrage u graag levert om het feest tot een

groot succes te maken. Het gaat om: het bakken van pannenkoeken (belegd en opgerold) of anders lekkers, het voorbereiden en begeleiden van spelletjes en activiteiten in de eigen klas en het versieren van de eigen klas donderdagmiddag. Ouders van klas 6 versieren donderdagmiddag de gangen.

In de week van het verkleedfeest komen de onderbouwklassen elke ochtend bij elkaar om te zingen. Ouders zijn van harte welkom om deze ochtenden mee te zingen!